

Nu ik eenmaal geloof

Antwoorden op “Test jouw kennis”

1. Waarom is het niet genoeg om om alleen maar “in God te geloven”?

Pagina 7 - Want *"de duivelen geloven ook, en zij sidderen"* (Jakobus 2:19).

2. Wat laat ons zien dat God net zo serieus is over het verlossen van onze lichamen als dat Hij was over het verlossen van onze zielen toen wij geloofden?

Pagina 11 - De aanwezigheid van de Heilige Geest in ons. Het is de aanbetsing die God in ons heeft gemaakt. Éfeze 1:14.

3. Wat is de sleutel tot het begrijpen van de Bijbel?

Pagina 15 - Het *"recht snijden"* van Gods Woord als we het bestuderen. 2 Timótheüs 2:15.

4. Waar zegt Paulus dat we niet alleen zijn brieven moeten bestuderen?

Pagina 17 - In Romeinen 15:4 vertelt hij ons dat *"al wat te voren geschreven is, tot onze lering te voren is geschreven, opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop zouden hebben."*

5. Wat geeft je "de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat" (Filippenzen 4:6,7) of je nu wél of niet ontvangt waar je in het gebed om hebt gevraagd?

Pagina 18 - Wetende *"dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn"* (Romeinen 8:28).

6. Hoeveel dopen zijn er in Gods programma voor vandaag de dag?

Pagina 24 - Slechts *"één doop"* (Éfeze 4:5), natuurlijk verwijzende naar onze geestelijke doop in Christus.

7. Wat helpt ons om met zonde om te gaan?

Pagina 27 - De Heilige Geest en een focus op geestelijke dingen. Romeinen 8:13.

8. Waarom moeten we de liefde van God niet in twijfel nemen?

Pagina 32 - Romeinen 5:8: *"Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren."*

9. Waar belooft God al het verdriet wat we tegenkomen overdadig te belonen terwijl we Hem hier als "gezanten van Christus" vertegenwoordigen (2 Korinthe 5:20)?

Pagina 33 - Romeinen 8:18: *"Dat het lijden dezès tegenwoordigen tijds niet is te waarden tegen de heerlijkheid, die aan ons geopenbaard zal worden."*

10. Wat verandert lichaam wacht iedere gelovige in Christus na de Opname?

Pagina 35 - Het zal worden veranderd gelijkvormig het lichaam waarin de Here hier voor veertig dagen op aarde leefde na Zijn opstanding en vóór Zijn hemelvaart. Filippenzen 3:20,21.